

acod
onderwijs

GEPENSIONEERDEN

Jaargang 44
Nr 6
juni 2017

erkenningsnr.
P 003045

Maandblad (verschijnt niet in
juli en augustus)
V.U.: F.van der Graaf
Bagattenstraat 158 - 9000 Gent
Postkantoor van afgifte: Gent I
Stapelplein 75 - 9000 Gent

**c
o
n
t
a
c
t**



PB-PP | B-12495
BELGIE(N) - BELGIQUE

ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN

Tel.: 09/269.93.40

Fax: 09/269.93.44

Secretariaat: Bagattenstraat 158 - 9000 Gent

Mededelingenblad CONTACT

Jaargang 44 nr.6 juni 2017

Het Contactblad is ook te lezen op de website van ACOD Onderwijs:
www.acodonderwijs.be/publicaties-2

Leden die het Contactblad **alleen digitaal** willen ontvangen kunnen ons dat melden.

Genoteerd

Marc Van Velde, vertegenwoordiger voor de “Overheidsdiensten” in de Intersectorale Seniorencommissie ACOD/ABVV, bezorgde ons de integrale tekst bij de toespraak gehouden op 8 mei 2017 door onze ACOD-voorzitter, naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking aan het Oorlogsmonument op het Achtmeiplein /Zuidpark te Gent, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. De redactie van het Contactblad dacht er goed aan te doen die waardevolle tekst te publiceren voor alle militanten en voor zij die omwille van een of andere reden de manifestatie moesten missen. Met hartelijke dank,
Freddy D’havé, secretaris.

Toespraak van Chris Reniers, voorzitter van ACOD,
op de 8-meiherdenking 2017 in het Zuidpark te Gent.

Dames en heren,
Met al uw titels en hoedanigheden,
Beste aanwezigen, waaronder de schoolkinderen en de oud-strijders zeker een aparte vermelding verdienen.

Het is een eer dat ik u hier vandaag mag toespreken, de dag waarop we de overwinning op nazi-Duitsland herdenken en vieren. Deze dag is in bepaalde landen nog altijd een officiële feestdag. Zeker nu, 72 jaar na het einde van Wereldoorlog II, mogen en moeten we deze dag gedenken.

We zijn het verplicht aan al de slachtoffers van deze gruwelijke periode, zeker nu rechtstreekse getuigen zeer zeldzaam worden. Dat een aantal hier nog aanwezig zijn, moeten we als een voorrecht beschouwen. We moeten hun beleving, hun woorden, hun gezichten en hun lijden doorgeven, vooral aan de jongste generaties hier aanwezig...

72 jaar geleden werd officieel een einde gesteld aan Wereldoorlog II, een van de meest gruwelijke periodes uit onze geschiedenis. Generaties hebben er de naweeën van gedragen. Zoveel doden, zoveel lijden... Onnoemelijke wreedheden: de wereld die in brand stond gedurende bijna 6 jaar.

Deze afschuwelijke periode leidde tot de oprichting van wat uiteindelijk de Europese Unie geworden is, met de bedoeling een dergelijk bloedvergieten nooit meer toe te laten. En meer dan 70 jaar is men er in geslaagd de vrede te bewaren in West Europa. Ik vergeet hierbij zeker Kosovo niet... Maar 72 jaar geleden is een lange periode. En hoewel wij pleiten voor een meer sociaal Europa, met meer gelijkheid, zonder sociale dumping, erkennen wij deze verdienste. En nu staat die Europese Unie opnieuw onder druk, vooral door rechtse nationalistes. En bij velen vervaagt de herinnering. Doelbewust bij sommigen...

Daarom, jongens en meisjes, hier aanwezig, 11- en 12-jarige scholieren, is een initiatief zoals vandaag heel erg belangrijk. Want oorlog richt een nietsontziende ravage aan bij de mens, in de natuur en in onze cultuur, in alle culturen...

Voor jullie moet iets van 72 jaar geleden niet altijd duidelijk zijn, soms zelfs onvoorstelbaar. En hoewel jullie leerkrachten proberen om die duiding te geven, is de vermindering van de lessen geschiedenis op school geen goede zaak. Essentiële kennis van ons verleden helpt immers om de toekomst te maken, helpt ons om niet dezelfde fouten te maken. Initiatieven zoals de Dossin-kazerne, ook verplichte bezoeken aan bijvoorbeeld Auchswitz en Breendonk zijn zeer aan te bevelen. Jongens en meisjes hier aanwezig, jullie zijn onze toekomst.

Zo gelijk en zo divers. Samen op school, samen op de drempel van volwassenheid, maar divers wat huidskleur, geloof, gender betreft. Maar hopelijk allemaal met mooie kansen in het verschiep. En ook daar draait het om: dat jullie allen gelijke kansen krijgen....

Bij ons leven we al meer dan 70 jaar in vrede. Elders in de wereld is dat niet het geval. Daar woeden bloedige conflicten. De conflictenteller (<http://conflictenteller.nl/>) telt momenteel 53 actuele strijdtonelen. Conflicten waar veel kinderen slachtoffer zijn. Bloedige conflicten die worden veroorzaakt door hebzucht, door fanatisme en door nationalisme. Op televisie zien we de beelden ervan, gruwelijke beelden.

Conflicten zoals in Syrië beroeren de wereld maar verzinken soms in onverschilligheid. Vluchtelingen zijn op zoek naar onderdak en naar bescherming. Zij verdienen onze hulp, onze compassie, ons mededogen. Er is echter veel werk aan de winkel. Sommigen bekijken hen niet als mensen wel als overlast. Nochtans moet hun lijden ons opstandig maken; moet ons telkens opnieuw motiveren om te ijveren voor vrede en een vredevolle toekomst.

Dames en heren, beste kinderen, vrede is een werkwoord. Het is een voortdurende inspanning die ons soms wanhopig maakt of ze ooit realiteit zal worden. Maar telkens opnieuw moeten we in ons zelf de kracht vinden om te streven naar een vredevolle wereld. In plaats van afbreken, zoals velen nu doen met bijvoorbeeld onze sociale bescherming en onze waarden, moeten we opbouwen. Dat zijn we niet

alleen diegenen verschuldigd die voor ons gevochten hebben in beide wereldoorlogen maar ook de generaties van jongeren en kinderen die hun leven nog moeten beginnen.

Daarom kan het belang van democratie en van universele waarden als gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid nooit overdreven worden. Vrede is voortdurend inspanningen leveren om een vreedevolle maatschappij op te bouwen, om met respect met elkaar om te gaan, om niet toe te laten dat mensen tegen elkaar uitgespeeld worden, om voortdurend de ongelijkheid in deze wereld aan te pakken en om de economische belangen niet te laten primeren op de menselijke.

Het is afstappen van het idee dat we beter zijn omdat we Vlaming zijn; of omdat we moslim of katholiek zijn of jood zijn of omdat onze ouders rijker zijn. Hoeveel conflicten zijn er niet begonnen omwille het denken van beter te zijn, dat we een betere god hebben, een beter volk zijn? En daarom moeten we elke dag opnieuw daartegen opkomen opdat oorlog niet meer zal kunnen...

Degenen die nu hun rug draaien naar Europa dragen een zware verantwoordelijkheid. Degenen die zich buiten de democratie zetten, die omwille van hun extremisme denken beter te zijn, zich distantiëren van een collectieve verantwoordelijkheid en zich extremistisch opstellen, begaan een zware misdaad tegen de menselijkheid.

Jongens en meisjes, jullie opdracht is opkomen tegen onrecht, tegen armoede, tegen haat, tegen uitsluiting, tegen pesten – en dat begint al op school. Jullie moeten bewijzen slimmer te zijn dan de vorige generaties. Vrede is niet vanzelfsprekend, maar is een ideaal dat ieders inzet dag na dag verdient om onze voorgangers en voorouders te gedenken die met inzet van hun leven gevochten hebben om ons een betere wereld te geven. Soms waren ze niet veel ouder dan jullie nu

En omdat oorlog geen optie is, met dan die vreemde paradox dat er voor de vrede soms gevochten moet worden, wil ik graag een gedicht van Geert Van Istendael citeren:

Gij zult niet doden, Mattheus 5.21
En als de beulen komen, wat doen wij
Als zij de volle vrouwen opensteken
En kleine kinderen de botten breken
Is pacifisme dan padvinderij
Is heel onze moraal soms rijstebrij
Ik weet het niet. Los ik een dodend schot
Of kijk ik naadloos toe hoe zij het
Leven
Vernielen dat door mij werd prijsgegeven
Als ik niet dood verdien ik het schavot

Laat ons nooit vergeten hoe waardevol vrede is... Laat ons nooit onze sterke overtuiging en kracht verloochenen dat humanisme en menselijkheid maar ook schoonheid en mededogen van de wereld een betere plaats zal maken.

Tot slot nog het gedicht van Leo Vroman, 'Vrede' genaamd:

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen...

Dank u wel,
Chris Reniers.
Gent, 8 mei 2017.

Onze activiteiten

1. POLEN, Krakau van zaterdag 3 juni tot en met woensdag 7 juni 2017

De ingeschrevenen kregen verdere info van AZURA Travel

2. Op woensdagnamiddag 7 juni 2017 is er een muzikale namiddag georganiseerd door de vriendenkring Domino in de polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint-Margrietstraat te Gent.

KATRIEN GALLEZ komt optreden: stijl, klasse, enthousiasme, vuur en passie gekruid met een vleugje humor dat zijn haar ingrediënten voor een onvergetelijk optreden. Welbespraakt voert ze haar toeschouwers op haar eigentijdse manier mee naar haar wereld van de muziek en voelt ze zich thuis op alle podia.

Een sopraan niet alleen om te horen, maar vooral ook om te zien.

Deuren open om 13u.30

Aanvang: 14u.30

Prijs: € 6 (deelname in de kosten)

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten laatste op 3 juni en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

3. Op dinsdag 20 juni 2017 : Meetjesland, mooie tuinen en stoom

Gewijzigde datum!

We worden verwelkomd in het unieke middeleeuws kader van zaal De Canadees in Adegem, waar we starten met een lekkere koffie met ontbijtkoekjes. Daarna laten we ons door de gids op een ludieke en poëtische manier onderdompelen in 1000 jaar traditie van tuincreaties. De Franse tuin met meer dan 3000 rozen, de Engelse tuin met vijvers en watervallen, de Japanse tuin met een pracht aan rotsblokken die de levensweg van de mens symboliseren en de exotische tuin met zijn magische krachten. We krijgen het allemaal uitgebreid te zien en verteld.

Tijdens een driegangenlunch geeft de eigenaar uitleg over het indrukwekkend interieur van zaal De Canadees.

Na de middag worden we verwacht in Maldegem. We keren puffend en stomend vijftig jaar terug in de tijd. Het charmante station van Maldegem is beschermd als monument en mag zich terecht een levend stoomcentrum noemen. Onder begeleiding van een gids maken we in het stoomdepot kennis met alle facetten van het stoomtijdperk (stoomlocomotieven, een fabrieksmachine, een brandweerspuit, een locomobiel, ...) In het bioscooprijtuig krijgen we een film te zien over de treinen van weleer.

En tot slot maken we een ritje met een echte stoomtrein op het smalspoor richting Donk, op het vroegere traject dat ooit nog tot Brugge liep.

De ingeschrevenen kregen de praktische info per brief van S-Plus.

4. Op donderdag 6 juli 2017: dagtrip i.s.m. VFG : Het nieuwe Zwin en Knokke-Heist. Alleen, met twee of met veel...

De voorbije jaren werd hard gewerkt aan een totale vernieuwing van het Zwin Natuur Park. In de zomer van 2016 ging het Zwin terug open voor het grote publiek. Wat mag je verwachten? Een prachtig nieuw en duurzaam bezoekerscentrum dat volledig in het teken staat van een ontspannende maar ook leerrijke ontdekking van de Zwinnatuur en de vogeltrek. Het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte, educatief centrum en cafetaria biedt ook prachtige panorama's over de Zwinvlakte. In de dijk tussen Zwin Natuur Park en de Zwinvlakte vind je een kijkcentrum waar je ongestoord en comfortabel van de fauna en flora van het Zwin kan genieten. Het Natuurpark zelf is volledig heringericht met habitats voor de dieren, veel ruimte voor water, natuurbelevingselementen, mooie wandelwegen en kijkhutjes. Al dat fraais kan je samen met je (klein)kinderen bezichtigen. Wij reserveerden alvast de gids.

Tegen lunchtijd brengt de bus ons naar het nabijgelegen Knokke-Heist. Knokke-Heist mag zich wel degelijk de groenste gemeente van de Belgische kust noemen. Op haar grondgebied vind je niet enkel zon-zee-strand, maar ook prachtige bossen, polders en duinen.

Wat dacht je ervan de vrije namiddag te starten met een gezellige lunch, een snelle snack of een picknick in de duinen, om daarna met de kleinkinderen te gaan pootjebaden, zandkastelen bouwen, vliegeren en ijsjes eten? Of voel je meer iets voor een namiddag puur genieten in en langs de honderden winkels? Van verfrissend eenvoudig tot opmerkelijk exclusief, in Knokke-Heist winkel je anders dan elders. Een terrasje op de boulevard om de dag af te sluiten is ook niet te versmaden.

Prijs: €35 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € **32,50**

Kinderen jonger dan 16 jaar: € **30**

Sterprijs kinderen jonger dan 16 jaar: € 27,50

Inbegrepen: bus, toegang Zwin, gids Zwin.

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken

Aan de ingeschrevenen gelieve te betalen ten laatste op 10 juni 2017 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT :

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

De praktische info zal u per brief krijgen van S-Plus.

5. Op woensdagnamiddag 26 juli 2017 is er een muzikale namiddag georganiseerd door de vriendenkring Domino in de polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint-Margrietstraat te Gent. Mike Grondy treedt op. Mike GRONDY is een entertainer 'pur sang' die OVERAL de zaal "in lichterlaaie" zet! Hij houdt vooral van de muziek uit de jaren '60.

Deuren open om 13u.30

Aanvang: 14u.30

Prijs: € 6 (deelname in de kosten)

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten laatste op 10 juli 2017 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD

Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

Antwoord- en inschrijvingsstrook

(te versturen naar D'havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23, 9000-Gent
of per mail naar freddy.d.have@telenet.be of
marlene.vanhecke@telenet.be)

Naam en voornaam

.....

adres

.....

.....

tel.

.....

1. Op woensdag 7 juni 2017: optreden Katrien GALLEZ (€ 6)

Aantal personen:.....

2. Op zondag 16 juli 2017: optreden van Arte Vocale o.l.v. Erika Pauwels (€ 10??)

Aantal personen:.....

3. Op dinsdag 18 juli 2017: “De Krook, een bibliotheek van de 21^{ste} eeuw”(€ 4)

Aantal personen:.....

4. Op don. 20 juli middeleeuws ontbijt in het MIAT & tentoonst. Made by children

Aantal personen:.....

5. Op vrijdagmiddag 21 juli 2017 etentje in restaurant Jour de Fête (€ 55; € 60 niet leden S-Plus)

Aantal personen:.....

6. Op zaterdag 22 juli 2017: "TWIE HIERES VAN STAND IN DE MINARD" (€ 17)

Aantal personen:.....

7. Op zondag 23 juli 2017: aperitiefconcert 'Franse Chansons' (€ 12)

Aantal personen:.....

8. Op woensdag 26 juli 2017: optreden Mike GRONDY (€ 6)

Aantal personen:.....

Datum:.....

Handtekening:.....

6. **Op maandag 21 augustus 2017: halve daguitstap: Een kijkje in de Ghelamco Arena in Gent**

De datum kon nu pas vastgelegd worden door interne organisatie bij KAA GENT, de kalender voor het nieuwe voetbalseizoen moest eerst vastliggen. Indien die dag voor de personen die inschreven niet past gelieve het me zo vlug mogelijk te laten weten, dan kunnen mensen van de reservelijst misschien wel mee. Al onze ingeschrevenen kunnen zeker mee. Je kan er niet naast kijken als je op de E40 richting kust rijdt: De Ghelamco Arena in Gent. De Ghelamco Arena is een echte parel in de Belgische eerste voetbalklasse. Een prachtig voorbeeld van een moderne visie op de beleving van en rond voetbal én met haar capaciteit van 20 000 zitplaatsen beantwoordt ze volledig aan alle recente UEFA- en FIFA-normen. Ben jij ook benieuwd om deze nieuwe voetbaltempel eens van dichtbij te bekijken?

Om **10u verzamelen we in de hall van ingang A**. Tijdens een gegidste rondleiding komen we een heleboel te weten over de sportieve, de commerciële en de maatschappelijke werking van KAA Gent, het verhaal van de voetbalclub, de werking van de Ghelamco Arena en de organisatie van een voetbalwedstrijd. We nemen een kijkje in de persconferentiezaal, de spelerstunnel, de kleedkamers, het veld, de business lounge, de publiekspromenade, de business seats, ... Na het bezoek is er voor de groep gereserveerd in de Buffalo Bistro. Op het menu: Gentse vol-au-vent met verse frietjes en een drankje. Opgelet! Plaatsen zijn beperkt.

Richtprijs: € 42,50

Inbegrepen: gidsen Ghelamco Arena, lunch.

Niet inbegrepen: vervoer

Aan de ingeschrevenen: betalen voor 25 juli **op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB**

7. Op donderdag 14 september 2017: Temse en sneukelen in Sint-Niklaas

De gemeente Temse is gelegen in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen aan de linkeroever van de Schelde tussen Sint-Niklaas en Bornem. Temse is één van de plaatsen die traditioneel tot de grote dorpen van Vlaanderen behoort. Toch heeft Temse nooit de stedelijke titel gekregen. Door de ligging aan de Schelde bloeide de koophandel hier in het verleden. Temse is bekend van de Scheldebrug: de langste brug van België en uiteraard van het vroegere scheepswerfbedrijf Boelwerf.

Na de gebruikelijke koffie met croissant nemen de gidsen ons mee op een wandeling door het centrum en de oude dorpskern. We ontdekken de betekenis van de beelden op de markante gevels van de vele historische gebouwen.

Waar eens de scheepswerf Boel gevestigd was, vind je nu een samensmelting van administratieve diensten, wonen en werken, met afwisselend hoog- en laagbouw, appartementen en eengezinswoningen, groenvoorzieningen en wandel- en fietspaden. Het administratief complex van de voormalige Boelwerf werd volledig gestript en gerenoveerd en is sindsdien ‘de thuis’ van het bestuur en de gemeentelijke administratieve diensten. We nemen de lift tot op de 6de verdieping naar de raadzaal met dakterras. Van hieruit kan je genieten van een uitzonderlijk weids uitzicht op de Schelde(bruggen), Temse en omgeving.

Na de stadsverkenning worden we verwacht voor een drieganglunch in Salons Den Oever.

Na de lunch gaan we onder begeleiding van een ervaren gids langs bij een aantal speciaalzaken waar je telkens een specialiteit van de streek proeft. Terwijl je snoept van al dat lekkers, vertelt de gids je leuke anekdotes over de gebouwen, monumenten en pleinen die van Sint-Niklaas een unieke stad maken.

Prijs: € 55 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 52,50

Inbegrepen: bus, koffie met ontbijtkoekjes, gidsen, lunch, sneukelen met gids.

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur

Aan de ingeschrevenen: betalen voor 14 augustus op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

8. Op zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: Theater van het Goede Leven

Halverwege wereldsteden, daar waar Brabant Zeeland kust, ligt als eeuwenoude parel Bergen op Zoom. Bergen op Zoom is cultuur proeven en culinair genieten in een historische ambiance. Het compacte centrum met haar middeleeuwse straten biedt vele uren winkelplezier.

Bij aankomst in Bergen op Zoom lassen we eerst een koffiestop in. Om 10.30u nemen de gidsen ons mee op een verkenningstocht. Via smalle straatjes en oude pleintjes voeren zij ons langs fraaie monumenten door de meer dan 800 jaar oude geschiedenis van de stad. We passeren onder meer de St. Gertrudiskerk met de Peperbus, stadsschouwburg De Maagd, het monumentale Stadhuis en Stadspaleis Markiezenhof.

Na de verkenningstocht door de binnenstad geniet je van een vrije lunch en ontdek je vervolgens de stad en zijn monumenten verder op eigen tempo. Een museum bezoeken of shoppen kan ook want Bergen op Zoom biedt je uren winkelplezier.

Prijs: €32,50 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 30

Inbegrepen: bus, koffie met croissant, gidsen rondleiding

Niet inbegrepen: lunch, fooi chauffeur

Aan de ingeschrevenen: betalen voor 30 augustus op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

De Gentse Feesten:

1. Op zondagnamiddag 16 juli 2017: optreden van Arte Vocale o.l.v. Erika Pauwels in de Gentse Opera.

Prijs (vermoedelijk): € 10

De verkoop van de kaarten gaat door op 16 juni. Wie mee wil gaan genieten: gelieve dit te melden **vóór 14 juni!** We kennen de juiste prijs nog niet!

De deelnemers zullen dan hun kaarten krijgen via de post of in de hall van de opera een half uurtje voor de vertoning.

Inschrijven kan via ons per mail of via de antwoordstrook ten laatste op 14 juni!

Van zodra we de kaarten hebben wordt u verwittigd van de juiste prijs en het aanvangsuur. Geef zeker uw telefoonnummer of e-mailadres op.

2. Op dinsdagmorgen 18 juli 2017 om 11u hebben we een gegidst bezoek (Gentse Gidsenbond) geregeld aan het nieuw Gents prestigeproject: **“De Krook, een bibliotheek van de 21^{ste} eeuw”**

Uitgaande van het meeslepend verhaal over de middeleeuwse site met opeenvolgende industrialisering, verloedering en stadsvernieuwing, brengen wij een verhelderende rondleiding **IN** de prachtige architecturale realisatie van de Krook. De Krook is een bibliotheek voor de toekomst met een nieuwe visie en aandacht voor lezen, leren en leven.

De gids maakt ons wegwijs **IN** de bibliotheek ‘nieuwe stijl’ met nadruk op de architectuur, de bewoners en al haar mogelijkheden als bibliotheek van de 21ste eeuw.

Afspraak: ingang van ‘De Krook’, Miriam Makebaplein 1, Gent

Uur van het bezoek: 11u tot 12u30 (eten kan misschien achteraf in het Krookcafé, dit is natuurlijk vrijblijvend!)

Prijs: € 4 per persoon

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

Inschrijven kan via ons per mail of via de antwoordstrook ten laatste op 30 juni en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD

**Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC:
GEBABEBB**

**3. Op donderdag 20 juli middeleeuws ontbijt in het MIAT ter
plaats te betalen:** (prijzen van vorig jaren...nu nog niet gekend) en
achteraf bezoek aan de tentoonstelling in het MIAT: **‘Made by
children’ Kinderarbeid vroeger en nu.**

arm ontbijt: € 9; rijk ontbijt: € 12; Lieven Bauwens ontbijt: € 12

Afspraak: hall MIAT om 9u.45

**Reserveren kan niet, maar verwittig ons wel via mail of via de
inschrijvingsstrook want we proberen een tafel te behouden voor
onze groep.**

4. Op vrijdagmiddag 21 juli 2017 om 12u30 gaan we
traditiegetrouw samen eten in restaurant **Jour de Fête**, G. Callierlaan
233 te Gent. (Parkeerruimte onder het gebouw, gemakkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer: tram 4(halte voor St.
Lievensbrug), bussen 70-72 enz... halte Leeuwstraat) Bij mooi weer
kunnen we het aperitief buiten gebruiken...

Het menu:

Aperitief met hapjes

Zomerse salade met babykreeft

Groentesoepje

**Kalfsmedaillon
peultjes en jonge worteltjes
aardappeltjes uit de oven**

Huisgemaakt vanille-ijs met verse aardbeien

Koffie of thee

Prijs: all-in (aperitief en water en wijnen) € 55 - €60 niet leden S-Plus

Inschrijven kan via ons per mail of via de antwoordstrook ten laatste op 5 juli en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD
Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

5. Op zaterdag 22 juli 2017 om 11u. gaan we naar een aperitiefconcert in de Minard:

"TWIE HIERES VAN STAND IN DE MINARD", oftewel **"GENT(S) GEDICHT - GENT(S) (GE)BEZONGEN"** wordt een programma met liedjes en teksten van beroemde of minder bekende Gentenaars, met ontroerende, ondeugende, aanvallende en zalvende momenten die op een virtuoze manier zullen gebracht worden door LUK DE BRUYKER (bekend als Pierke Pierlala) en KOEN CRUCKE. Zij worden muzikaal begeleid door virtuozen in hun vak: Dirk Peeters aan de vleugelpiano, Rein De Vos op accordeon en bandoneon en Bram Decroix op akoestische Bas GE

We hebben 12 kaarten kunnen bekomen. Wie mee wil reageert het best zo snel mogelijk!

Prijs: €17

Inschrijven kan via ons per mail of via de antwoordstrook ten laatste op 30 juni en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD
Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

6. Op zondag 23 juli 2017 om 11u. sluiten we de week af met een fijn aperitiefconcert 'Franse Chansons' met zang door Karin Tanghe en begeleid door Ann Lemaître aan de piano.

Karin en Ann brengen een **nieuw programma** met bekende en minder bekende Franse chansons van o.a. Aznavour, Alice Dona, Adamo, Brel, Barbara, Bécaud, Piaf, Marie Laforêt.... Een uur vol prachtige , meeslepende melodieën en vaak ontroerende, herkenbare teksten.

Locatie: Cultuurkapel, Sint Antoniuskaai (dichtbij RABOT)

Uur: 11u

Prijs: € 12 – glaasje cava inbegrepen

We hebben 12 kaarten kunnen bekomen. Wie mee wil reageert het best zo snel mogelijk!

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten laatste op 30 juni en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD

Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB

| |
|---|
| Activiteiten 2017 in samenwerking met S-PLUS |
|---|

De inschrijvingen voor het jaar 2017 zijn gebeurd.

Voor de daguitstappen en de reizen van 2017 kan nog ingeschreven worden indien die uitstap of reis niet volzet is.

De personen die via ons inschreven zullen telkens een 3-tal weken voor de daguitstap een brief van S-Plus met praktische info thuis ontvangen.

OPGELET:

- **Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen voor het vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het vertrek krijgt u de som niet meer terug.**
 - **Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats**
 - **Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond Moysonlid zijn**
- Voor de betaling: ongeveer een maand voor de datum vraag ik via ons blad om op onze rekening te storten.**

Hieronder een betalingsschema voor de daguitstappen:

- 1. Donderdag 19 oktober 2017: Verviers: betalen ten laatste op 19 september**
- 2. Dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek aan Lutosa en Ath: betalen ten laatste op 28 oktober**

Voor de meerdaagse reizen krijgt u alle info rechtstreeks van S-Plus en de betaling gebeurt ook rechtstreeks aan hen.

Opleidingsnamiddagen Sociale Media:

Op dinsdag 24 oktober 2017: € 5 - kan ook nu al betaald worden

Nuttige info:

Francine van der Graaf: voorzitter

Tel 0496/86.12.35

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT

Freddy D'havé: secretaris

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT

freddy.d.have@telenet.be

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke “Onze Activiteiten”

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT marlene.vanhecke@telenet.be

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs
GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving **IBAN: BE76**
0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB